

Çok kıymetli Divan başkanım, divanım, derneğimizin çok değerli üyeleri, sayın basın mensupları, kıymetli misafirler, sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün ülkemiz adına tarihi bir süreçten geçerken derneğimizin 9. seçimli olağan genel kurul toplantısını yapıyoruz. Toplantımızın camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum, Katılımlarınızdan dolayı bilhassa teşekkür ediyorum.

Değerli konuklar, sayın muayene memurları, öncelikle belirtmeliyim ki; büyüyen Türkiye'mizin dış ticaret hacmi her geçen yıl artmakta ve ortalama 400 milyar \$ bulmaktadır. 2023 içinde önemli bir yeri olan dış ticaret hacminin büyük bir kısmını gerçekleştiren, kamu menfaati için "DENETİM" görevi yapan ve nevi şahsına münhasır diyebileceğim bu mesleğin dernek başkanlığı görevini büyük bir onur ve gururla taşıdığımı belirtmek isterim. Bu onur ve gurun yanında omuzlarımızdaki büyük sorumluluğunda farkındaydık. Bu nedenle hep dedik ki; **Genliğin enerjisi, Üstatların Tecrübesi.**

2015 Mayıs ayında devir aldığımız günden bu yana dört farklı hükümet mevcuttu. Konjonktürel olarak ülkemiz, 2015 Haziran seçimleri, Ağustos ayında geçici hükümet, 1 Kasım seçimleri, 2016 Mayıs ayında tekrar hükümet değişikliği ve maalesef ki demokrasi adına kara bir leke fakat milletimiz adına kahramanlık destanı olarak tarihe geçen 15 Temmuz gecesini yaşadık.

Bakan yardımcımız, genel müdürlerimiz ve daire başkanlarımız ile gerekli görüşmeler sağlandı, dosyamız, taleplerimiz anlatıldı fakat ülkemiz de yaşanan kaotik durum nedeniyle devamlılığı sağlanamadı. Muayene Derneği olarak yaşanan bazı olumsuzlukların çözümü için arkadaşlarımız adına baskı unsuru olmaya çalıştık. Bunlarla ilgili de taleplerimiz de yerine geldi. Sizlerle hem bunları hem de yönetimimizin faaliyetlerini ve yönetim anlayışını kısaca paylaşmak istiyorum.

İlk olarak belirtmeliyim ki, hiç kimsenin üye olmasına bakmaksızın herkesin her sıkıntısına koşturmaya çalıştık ve her eleştiriyi dikkate aldık. Yönetim kavramı yerine, yeni yönetim kavramını benimsedik. Derneğimiz 2-3 kişi ile idare edilen bir dernek olmasını istedik ve herkesi sürecin içinde olmaya davet ettik. İçimizde süren durağanlığa, kopukluğa, ilgisizliğe ve dernek ne yapıyor sorularına bir son vermek için derneğimize hareketlilik, canlılık getirmeye çalıştık. Kendi içine kapanmış sadece bürokratik-siyasi görüşmelere odaklanmış bir dernek görüntüsünden çıkarmaya çalıştık.

Çünkü önceliğimiz içimizdeki kopukluklar, ayrılıklar, gayrılıklardı. Yitirilmiş, sindirilmiş umutlarımızın yeniden yeşermesi ve bu dernek çatısı altında tekrardan filizlenmesi gerekiyordu. "Toplu vurdukça yürekler onu, top sindiremez" diyerek çıktık yolla.

Birlikteliğimiz için Haburdan başlayarak Gaziantep, Trabzon, Artvin, Konya, Edirne, Adana, Mersin, Van olmak üzere birçok bölgemizi, ilimizi, sınır kapımızı ziyaret ettik. Çeşitli programlarla bir araya geldiğimiz, üstatlarımız başta olmak üzere tüm muayene memurları ile istişare içinde olduk.

Sarp ve Öncü pınar sınır kapılarında yaşanan sıkıntılar; vezne ve kolculuk görevleri için hem bölge müdürlüklerine gerekli yazılar yazıldı hem de merkez teşkilatına bu olayların hukuksuz olduğu dile getirildi. Ayrıca ilgili bölgelere de bizzat gidilerek kısa süre içerisinde de bu durumlar ortadan kaldırıldı.

En önemli sıkıntımız avukatlık deniyordu. Onu da çözüme kavuşturduk çok şükür. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, meslektaşlarımızın yanında olmak için her türlü girişimi yaptık.

K.K.T.C. ne "ülke odaklı politikalar" başlığıyla gerçekleşen program Derneğimiz adına iyi bir ses getirdi.

GAP bölgemizde düzenlenen KIZILAY kan bağışi kampanyaları ile de sosyal sorumluluk alanında da üstümüze düşenleri yapmaya çalıştık.

BİMER üzerinden defalarca Maliye Bakanlığı ile yazıştık. Gizli denilen, verilmek istenmeyen cevaplara da bizzat itiraz ettik. Çünkü bu kurumda binlerce memur kurum içi söz de sınavlarla uzmanlığa geçti. Bu veriler ışığında hazırlamaya başladığımız dosyamız OHAL sonrası maalesef yavaşladı. Fakat bu süreçte de hem Muayene Memurluğu hem de Muayene Denetmeni Çalışma yönetmeliği olmak üzere iki farklı şekilde hazırlıklarımızı yaptık.

Hep şunu söyledik; bir şeyler kazanılacaksa bu sadece dernek üyeleri için değil, tüm Muayene Memurları adına kazanılacaktı. Benlikten çıkıp, biz olmayı, bir olmayı, birlik olmayı başarabilirsek, bizi kimsenin yıkamayacağından bahsettik.

Psikolojik güç ile ilgili bir akademik anekdottan bahsetmek istiyorum. Bir ülkenin psikolojik gücünün tanımı içerisinde, onun kendine güveni, karakteri, iradesi, moral gücü, toplumsal hedefler çerçevesinde toplanma yeteneği mevcuttur. Psikolojik güç, tarih boyunca nasıl bir stratejik değer olduğunu defaat ile ispatlamıştır. Bunun için umutlarımızı, güçlerimizi, imkânlarımızı gelin tekrardan dernek çatısı altında birleştirelim, enformasyon akışımızı derneğimiz üzerinden sağlayalım ve tekrardan psikolojik üstünlüğümüzü, gücümüzü ele alalım.

Ünlü bir filozofun da dediği gibi; Bütün gerçekler 3 adım da gelir; -önce alay edilir, -ikinci olarak şiddetle karşı çıkılır, son olarak zaten belli olan bir şey denir ve kabul edilir. Biz bu ilk iki evreyi değerli üstatlarımız ve şuan aramızda da bulunan eski yönetimlerimiz ve onların kıymetli

başkanları sayesinde geçtik. Sıra 3. evremizde. Burada yarım bırakıp gitmek olur mu? Behçet NECATİGİL de dediği gibi; Ya ümitsizsiniz ya da **Ümit Sizziniz**, - Ya çaresizsiniz ya da **Care Sizziniz**.

Bizler bu derneğin bir ümit, bir çare olması için çalışıyoruz. Sivil Toplum Kuruluşları Uluslararası literatürde N.G.O. "NON-GOVERNMENTAL ORGANİZATIONS" yani, Hükümetdışı kuruluşlar olarak geçmekte ve Sivil Baskı Grubu olarak adlandırılmaktadır. Derneği kapatalım gibi sözler de duymaya başladık. Kimse kusura bakmasın, ben başta burada bulunan üstatlarım olmak üzere birçoğunun her türlü tehdide, baskıya rağmen çekinmeden kurdukları ve kurduktan sonra destek verenlere dahi uygulanan mobinglere rağmen dik durarak bu davayı devam ettirenlere karşı bunu yapamam. Milli şairimiz Mehmet Akif ne güzel söylemiş; **Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen, 2 kazma lazım iki kürek, Ancak hadi gel yapalım şunu geri desen Bir Sinan, bir de Süleyman gerek.**

Gelelim 15 Temmuz, Allah'a hamd olsun 15 Temmuzda üzerimize kâbus gibi çöken belayı defettik. Birlikte rahmet ayrılık da azap şiarını edinmiş olan millet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tek vücut olduk. Tankın, topun, tüfeğin, merminin önünde durduk. Milletimizin feraseti ihanet oyunlarını ezdi geçti. Ben buradan, başta 15 Temmuz da şahadet şerbeti içen şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'dan rahmet diliyorum. Bunların içinde Yönetim Kurulu üyemiz Fatih MIZRAK'IN yeğeni Volkan CANİZ ve kuzenim, ağabeyim Mustafa KAYMAKÇI da vardı.

Değerli konuklar; Bu duygu ve düşüncelerle; **Tam olarak ANLAMAK için ve birbirimizi TAMAMLAMAK için,** herkesi bu dernek çatısı altında bir olmaya, birlik olmaya, dirlik içinde olmaya davet ediyorum.

Çok kıymetli meslektaşlarım, sayın konuklar sözlerime son verirken sizleri bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Olağan genel kurulumuzun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yolumuz ve bahtımız açık, Allah yar ve yardımcımız olsun. Vatanımız ve Aziz Milletimiz hep var olsun diyorum...

Hakan ÜLKER  
Gümrük Muayene Memurları Derneği  
Yönetim Kurulu Başkanı